

Det gamle og det nye

Maj 2017 af Jørgen Moeslund

Jeg er den nye præst i Ringkøbing kirke. Jeg er 29 år, gift med Kira og far til Gry på snart to år. Til juli venter vi en lille søster. Jeg kommer fra den lille, midtjyske landsby Iller. I min opvækst har jeg jævnligt siddet på de lokale kirkebænke. Der kedede jeg mig ofte bravt, for jeg forstod ikke ret meget af det, der foregik.

Sådan har mange børn det sikkert, når de kommer i kirke. Og sådan har mange voksne det nok også. Jeg farer for eksempel stadig vild i Grundtvigs vildtvoksende salmer, og jeg undrer mig stadig over, hvad det egentlig er for noget, det med dåben og nadveren.



Men der er en stor værdi i det gamle, selv når det er svært at forstå. Kirkens største værdi er budskabet om Jesus, Guds søn, der blev menneske, gav sit liv og opstod igen, for at vi også skal overvinde døden ved at tro på ham. Det budskab må vi igen og igen tænke på og tale om på nye måder, så vi ser, at det faktisk stadig angår os i dag. Jeg prøver hele tiden at spørge mig selv: Hvad betyder kristendommen egentlig i vores hverdagsliv? Jeg glæder mig til at drøfte det spørgsmål med så mange som muligt: konfirmander, ældre, dåbsforældre, brudepar og mange andre.

I det hele taget ønsker jeg, og vi i Ringkøbing kirke, at møde alle sognets borgere og at være i dialog med jer. Det kan ske mange steder og på mange måder. For folkekirken er meget mere end det, der sker søndag formiddag. Jeg glæder mig til at være med til at tænke nyt og at bære det gamle videre i Ringkøbing kirke.