

Dåbsklude er blevet en stor succes

Af Annette Holm

Siden august har dåbsforældre i Ringkøbing og Rindum fået tilbud om, at deres barn efter dåben kan få hovedet tørret med en blød bomuldsklud, der er strikket med kærlighed af kvinder i sognene. Det har alle taget godt imod – lige undtagen lige dem, der har en bedstemor, der selv strikker. Kluden får de som et håndgribeligt minde fra sognet, hvor barnet blev døbt.

Ideen er sogne- og hospicepræst Ann Maj Lorenzens, og da den blev omtalt i Menighedsrådenes Blad, syntes provst Lone Hvejsel i Ringkøbing og kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen i Rindum, at den var så god, at den skulle prøves. I Rindum er det frivillige, der strikker rundt om i hjemmene. Dåbskluden findes i 12 forskellige mønstre, alle med tilknytning til kirken, og i Rindum strikkes to, en med et kors og en med kirke og dåbefont.

”De mønstre er ikke svære, for jeg har strikket dem selv,” siger Marianne Olesen, der leverer garn til alle strikkerne.

I Ringkøbing strikker nørkleklubben dåbsklude. 15 kvinder mødes hver tredje tirsdag i kirkehuset til en hyggeeftermiddag, og mens snakken går livligt, klirrer strikkepindene. De fleste klude er hvide, men der eksperimenteres med farver, så på bordet ses både lyseblå og lyserøde.

”Det er hyggeligt at komme her og gøre nytte, og så håber jeg, at der bliver født flere børn,” siger Lene Jacobsen.

”Ja, børn, der bliver døbt i Ringkøbing,” lyder det fra Else Bæk Olsen, der læste om nørkleklubben i kirkebladet, mens Lene Jacobsen kendte nogen, der var med. Begge ser gerne, at flere slutter sig til, for jo flere, des bedre.

Og i Rindum tager Marianne Olsen imod henvendelse, hvis flere har lyst til at strikke dåbsklude.

Dec. 2017